



Stichting Europese Zigeuners

Vierlingsbeeklaan 102
1187 AW Amstelveen

tel.nr. 020-64.72.596

Aan, Hare Majesteit Koningin Beatrix
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK 's-Gravenhage

Amstelveen, 29 augustus 1993.

RE: Asiel & Vreemdelingenbeleid in het Koninkrijk der Nederlanden

Majesteit,

Moeder des Vaderlands, wederom dreigt de geschiedenis zich in Europa te herhalen. Zoals Uw voorvader Willem van Oranje al een multi-culturele en multi-raciaal Koninkrijk der Nederlanden voor ogen had zo zien wij U als voorvechster van deze nobele levenstaak.

Internationaal is Nederland op het gebied van de mensenrechten en humaneit een voorbeeld voor vele ons omringende landen. Meer dan wie ook, weten U en Uw familie welk een strijd hiervoor door de eeuwen heen is geleverd teneinde tot een samenleving te komen zoals die in Nederland bestaat.

Daarom willen wij U, wellicht ten overvloede, als Stichting Europese-Zigeuners erop attent maken dat gezien de huidige ontwikkeling van het Asiel- en Vreemdelingenbeleid een ernstige inbreuk wordt gedaan op Neerlands huidige wetgeving ten aanzien van asielaanvragers en vreemdelingen. Wat is nou eigenlijk een vreemdeling? Zijn wij niet allen Gods kinderen en regeert U ons niet bij de Gratie Gods?

Het kan en mag toch niet zo zijn dat een medemens(en) oordeelt over de andere zoals het nieuwe vreemdelingen c.q. asielbeleid van de Nederlandse regering nu beoogt. God zij met ons, en dus ook met onze niet-nederlandse medemens. Met klem verzoeken wij U dan ook vriendelijk om de voorbeeldige functie van Nederland wereldwijd te doen blijven gelden ten aanzien van asiel- en vreemdelingenbeleid. Indien hieraan volgende week in de tweede kamer afbreuk mocht worden gedaan, dan heeft het racisme gezegeviert en is plotseling '40-45 beangstigend dichtbij.

Wanneer, O MAjesteit, zal de mens dan eindelijk in volledige harmonie en broederschap kunnen leven. Wij zijn ons volledig bewust van de zware taak die op Uw schouders rust en zullen derhalve zelve alles in het werk stellen U in deze zware taak te steunen, door dik en dun.

Is de Minister van Justitie zich wel terdege bewust van zijn taak? Indien hij zijn huidige voornemens wil doen gelden dan zal de geschiedenis zich wel degelijk herhalen en is ook óns land weer geheel terug bij af.

Uw lijfspreuk "Je Maintiendrai", is ten aanzien van de rechten der mens dan ook meer dan voorbeeldig.

Uw groetend en dankzeggend,

Stichting Europese Zigeuners, namens deze,
K. Petalo

cc. ANP-Nederland